

Liturgie Overstapdienst 14 juli 2024

Gastkerk Zuidhorn

Thema: Jacobs ladder / "Stairway to Heaven"

Voorgangers: ds. Anne Elverdink en ds. Hester Wouda

-0-0-0-0-

Welkom en mededelingen

Aansteken tafelkaarsen

Zingen: Psalm 105: 2, 4 en 13

2. Vraag naar de HEER te allen tijde;
zoek Hem en blijf dicht aan zijn zijde.
Hij toonde Jakobs nageslacht
zijn wonderen, zijn grote macht.
Volk door de HEER apart gezet,
denk aan de woorden van zijn wet.

4. Aan Isaak heeft de HEER gezworen
dat hij altijd bij Hem mocht horen.
Met Jakob deelde Hij zijn plan:
'Je erfenis is Kanaän;
dat hele land is straks van jou,
als teken van mijn grote trouw.'

13. Nooit heeft de HEER zijn volk vergeten.
Als zij het vroegen, gaf Hij eten.
Zijn hand bracht in het dorre oord
vanuit een rots fris water voort.
Hij dacht aan Abraham, zijn knecht,
aan wat Hij hem had toegezegd.

Bemoediging en Groet (in wisselspraak)

V. Onze Hulp is de Naam van de Heer,

G. Hij maakte hemel en aarde,

V. Hij is trouw, voor altijd,

G. Hij laat niet los wat Hij begon.

V. Genade en vrede van God de Vader,

Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest.

G. Amen

Kinderlied, Opwekking Kids, 139 "Hij alleen"

De God van Abraham, Izaak en Jakob,
de God van Adam en Eva, van Jozua en Job
de God van David Elia en Mozes
de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op.
Want Hij alleen en niemand anders
hij alleen is de ware God
Want Hij alleen en niemand anders
hij alleen is de ware God

Hij heeft de hemel en aarde geschapen
En zijn volk uit de slavernij bevrijd.
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij!

De God van Abraham, Izaak en Jakob,
de God van Adam en Eva, van Jozua en Job
de God van David Elia en Mozes
de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op.
Want Hij alleen en niemand anders
hij alleen is de ware God
Want Hij alleen en niemand anders
hij alleen is de ware God

Gebed

(De kinderen blijven in de kerk; geen KND)

Het Bijbelverhaal zoals aangereikt door BibleBasics

De droom van Jakob

Esau is heel erg boos op zijn broer Jakob. 'Jakob heeft mijn zegen gestolen,' roept hij. 'Die gemene bedrieger! Wacht maar, straks vermoord ik hem!'

Zijn moeder hoort het. 'Je kunt hier niet blijven,' zegt ze tegen Jakob. 'Dat is te gevaarlijk. Maar ik heb een idee. Mijn broer, jouw oom Laban, woont in Charan. Dat is hier ver vandaan. Ga daar maar naartoe. En blijf bij oom Laban totdat je broer Esau niet meer boos op je is.'

Jakob pakt zijn spullen, hij neemt afscheid van zijn vader en moeder, en hij gaat op weg. Helemaal alleen. Het is een heel eind lopen naar Charan. Wel zestig dagen. Elke dag loopt Jakob zo ver hij kan. En elke avond slaapt hij op een andere plek. Als het donker wordt, zoekt hij een rustig plekje om te slapen. Hij heeft geen kussen bij zich, en daarom legt hij zijn hoofd op een steen.

Op een nacht, als Jakob slaapt, krijgt hij een droom. In die droom ziet hij een trap. Een trap die vanaf de aarde helemaal naar de hemel gaat. Er lopen allemaal engelen op de trap. Sommige engelen komen uit de hemel naar beneden. Andere engelen zijn op weg naar boven. En dan ineens ziet Jakob iemand naast zich staan. Het is God. Hij is naar de aarde gekomen.

'Jakob,' zegt God. 'Ik ben de Heer, de God van Abraham en Isaak. Ik heb altijd gezorgd voor je vader en voor je opa. En ik zal ook voor jou zorgen. De plek waar jij nu ligt te slapen, Jakob, die is later voor jou. Heel dit land is later voor jou! Je bent nu helemaal alleen. Je

hebt nog geen vrouw en geen kinderen. Maar ik zal ervoor zorgen dat je veel kinderen krijgt. En kleinkinderen. En achterkleinkinderen. Je krijgt zo veel familie dat je niet meer kunt tellen hoeveel mensen het zijn. En jouw familie zal in dit land wonen. Ze zullen er steeds meer land bij krijgen. Je hoeft niet bang te zijn, Jakob, want ik ben bij je op deze reis. Ik bescherm je, waar je ook bent. En ik breng jou op een dag terug naar dit land. Ik zal altijd bij je zijn.'

'Woow,' denkt Jakob als hij wakker wordt. 'Ik wist helemaal niet dat God hier was! Maar God is hier echt. Ik heb hem gezien, ik heb met hem gepraat. Dit is een bijzondere plek. Dit is de plek waar God woont. En die trap, dat was een deur naar de hemel.'

De steen die ik als kussen heb gebruikt, zet ik hier rechtop neer. Zodat je ziet wat voor bijzondere plek dit is. Als ik terugkom, ga ik hier een echt huis voor God bouwen. En als God zo goed voor mij gaat zorgen, dan is hij mijn God.



Zingen, Hemelhoog 524: 1, 3, 4 “Ik zal er zijn voor jou”

1. ‘Ik zal er zijn voor jou’, zo heeft de Heer gezegd.
‘Ik zal er zijn voor jou, met vrede en met recht’.
3. ‘Ik zal er zijn voor jou, een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou, ik ben er altijd bij’.
4. ‘Ik zal er zijn voor jou. Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou, mijn licht straalt om je heen’.

Preek: Ik ga mee

“Ik zal je beschermen, overal waar je gaat”

Zingen: NLB 800: 1, 2, 3a “Wat zou ik zonder U geweest zijn”
Melodie Psalm 118

- 1 Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet?
- 2 Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door 's levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

3 Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.

Gedicht "Van die dromen", van Karel Eykman

*Van die dromen
die tot je komen
van een ladder in de nacht
zijn er om te weten
om niet te vergeten
wat je hoopt, wat je verwacht.*

*Engelen zweven
in je leven
om je heen en op en neer.
Hun gefladder
langs je ladder
is bij je, altijd weer.*

*En we krijgen
als we stijgen
mooie ideeën in onze kop
en we halen
met idealen
hogerop de hoogste top.*

*Je zal het merken
het zal je sterken
bij iedere stap bij iedere sport
je gaat verkeren
in hoger sferen
tot je er duizelig van wordt.*

*Eenmaal boven
moet je eraan geloven
want je moet ook weer naar
benee
langs de treden
naar beneden
maar je engel daalt met je mee.*

*Terug op aarde
blijft van waarde
wat je zocht en wat je vond.
Blijf daarvoor open
blijf daarop hopen
met beide benen op de grond.*

Zingen met de beamer mee: "Ik wens jou", Trinity
<https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiyMU>

Overstap Moment: Ilsa Takens, Eva Top, Linde Rozema door
Gerrie en Marjolein

Over een schatkistje, en wat je daarin zoal verzamelt



Lied, “Het is al zo’n 12 jaar geleden” (melodie “Verbonden met Vader en moeder”)

Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen
sinds jij hier het levenslicht zag.
De weg lag nog helemaal open;
soms een traan, maar ook heel vaak een lach.
Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’re[n] in zee:
je vader of moeder, een vriend of een mens
die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’.

Je was nog heel klein op die morgen
toen doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor je te zorgen
en wij hebben Zijn woord steeds geloofd.
Je hoeft niet alleen, maar je gaat met die Ander in zee,
een Vader, een moeder, een vriend, dat is God,
die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’.

Dat was toen, maar je leeft in het heden:
ook vandaag ga je verder op weg.
De nevendienst is straks verleden,
maar hoor wat een ieder nu zegt.:
Je hoeft niet alleen, maar we gaan graag met jullie in zee
en hopen en bidden, dat jij later ook
heel gewoon zegt: 'Ik leef met je mee'.

Gebeden

Toelichting op de collecten

Slotlied, NLB 416 "Ga met God en hij zal met je zijn"

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen